



REGIO NOORD- EN ZUID-BEVELAND

Van het Gemeentearchief Goes: Nieuwe website Historie van Goes



Documentatie over de Belgische vluchtelingen die in het begin van de Eerste Wereldoorlog massaal onze kant op kwamen, is het eerste thema op de nieuwe website www.historievangoes.nl. De website is een uitbreiding van de succesvolle site www.goes18e-eeuw.nl, die twee jaar geleden de lucht in ging en met jaarlijks vele duizenden unieke bezoekers in een behoefte voorziet.

De homepage van de nieuwe website

De nieuwe website is en blijft een 'work in progress', een dynamisch document waaraan steeds nieuwe gegevens of inzichten toegevoegd worden. De website beschrijft de geschiedenis van Goes per eeuw.

20^e eeuw

Eerst is nu de twintigste eeuw aan de beurt. Na de Belgische vluchtelingen volgen andere thema's uit de Eerste Wereldoorlog en in de loop van het voorjaar komen daar de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp bij.

19^e eeuw

Voormalig griffier en wethouder Joost Adriaanse, die in samenwerking met het Gemeentearchief het onderzoek deed en de beschrijving leverde voor de website over de achttiende eeuw, werkt nu volgens dezelfde opzet aan de negentiende eeuw. Het duurt nog eventjes voordat deze beschikbaar komt. De bedoeling is dat de periode van 1801 tot 1870 in de loop van 2015 op de website staat. Meer over dit onderzoek leest u in het winternummer van de digitale nieuwsbrief van het Gemeentearchief Goes.

Belgische vluchteling. Van het meisje weten we dat haar familienaam Sterkendries was en dat ze waarschijnlijk in Wemeldinge opgevangen werd. Bruikleen familie Kingma



Drie families

In het laatste nummer van de nieuwsbrief van het Gemeentearchief zijn weer artikelen opgenomen over onderzoek naar de stambomen van bepaalde families, deze keer zijn dat de families Weststrate, Lampers en Verouden. U vindt de nieuwsbrief op www.gemeentearchiefgoes.nl.

Database Belgische vluchtelingen Sinds 8 oktober is een database online met gegevens van meer dan 43.000 Belgische vluchtelingen in Zeeland. Dit is het resultaat van het project *Belgische vluchtelingen in de Zeeuwse archieven 1914-1918*. Gegevens over opgevangen zuiderburen zijn opgespoord, gescand en ingevoerd.

Ook de scans van de stukken zijn beschikbaar.

De namen zijn te vinden via www.zeeuwengezocht.nl en www.archieven.nl.

Willy van Meegen



REGIO WALCHEREN: UIT VEERSE BRONNEN 5

De ongelukkige reis van het schip Susanna.

Op 8 Mei 1666 verklaarde Cornelis Claessen, een gewezen stuurman op het schip Susanna, dat hij was uitgevaren van Rotterdam, waar ook Sr. Nicolaes Guijtjens, die schrijver was, aan boord was. Op 7 Juli 1665 waren zij uit de Borco del drago of Trinidado Lagulam in West Indië vertrokken, samen met een fregat, waarop Claes Duijndorp uit Harlingen in Friesland schipper was. Het was de bedoeling om naar Cadix (Cádiz) in Spanje te zeilen, maar aangekomen ter "hoogte van 36 à 38 graden achter de Vlaemsche Eijlanden", bleek dat de wind niet in de juiste hoek zat om naar Cádiz te zeilen. Ze kregen ook gebrek aan water en "victuaelje" en besloten om aan te leggen in "St.Martin in Vranckerijck". De schipper had pech, want de "focke ree" was door de storm gebroken en het bootsvolk weigerde om naar Cádiz te gaan uit angst voor de Turken. Bovendien was het schip lek geraakt en het moest hoognodig "gecallefaet en schoongemaect" worden. Hiervoor moesten alle goederen uitgeladen worden, waarvoor de gouverneur van St. Maerten en Rochelle toestemming gegeven had, op voorwaarde, dat alles na herstel weer terug aan boord van het schip zou worden gebracht. Dit is gebeurd. Het schip werd herdoopt in "de posteljon" en een Franse schipper, Guilliaem Horttijn geheten, nam het bevel over en bemande het schip met Franse matrozen. De oorspronkelijke bemanning was van boord gegaan, maar in de akte staat niet vermeld waar ze naar toegegaan zijn. De verklaring werd afgelegd op verzoek van de reders, die wilden weten wat er precies gebeurd was. Met de positie van St. Martin heb ik wel eens eerder moeite gehad omdat er zoveel plaatsen naar die heilige vernoemd zijn. Deze keer kan ik het juist plaatsen, omdat dichtbij La Rochelle, op het eilandje Re, het plaatsje St. Martin de Ree ligt. (RAZE 534)



Zij vermomden zich als Engelsen. We zitten nog steeds in de tweede Engelse oorlog. De hoofdpersoon van dit verhaal is Jeroen Boom, gewezen schipper op een Kits, een klein vaartuig met